

Agenda 29 maart – vrijdag 2 april				
maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
	ouderavond groep 5 (online)		Lentefeest	studiedag, alle kinderen vrij
Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur)				
Maandag 5 april – vrijdag 9 april		Maandag 12 april – vrijdag 16 april		
ma 5 april	2 ^e Paasdag	ma 12 april	ouderavond kleuters (digitaal)	



Vanuit de GGD Helmond

Wij zien in onze regio een duidelijke stijging van het aantal besmettingen op scholen, met name in het primair onderwijs.

Bij het bron- en contactonderzoek valt op dat relatief veel leerlingen met (lichte) klachten toch nog op school komen en zichzelf pas later laten testen. Alertheid op klachten en het thuisblijf beleid blijft dus belangrijk.

Lentefeest achtergronden

vanaf donderdag 1 april

Met het Lentefeest vieren we de natuur die weer wakker wordt en tot leven komt. De aarde ontwaakt uit de winterslaap. Uit ogenschijnlijk dode takken komt opeens frisgroen tevoorschijn en uit de aarde verschijnen de eerste tekenen van nieuw leven. De aarde wordt wakker, de natuur wordt wakker en ook wij mensen worden wakker. In de christelijke traditie herdenken we de opstanding van Christus uit de dood. In de voorchristelijke traditie werd rond deze tijd met uitbundige vruchtbaarheidsfeesten gevierd dat de natuur de winter overwonnen heeft. Zo worden allerlei symbolen van vruchtbaarheid en nieuw leven gekoppeld aan deze periode in het jaar: Palmпасen, Pasen en zoals wij het op school vieren Het Lentefeest. Een feest vol verwachting voor wat komen gaat met de ontluikende bloei en groei in de natuur om ons heen.

Traditie met zijn symbolische betekenis

Wellicht het bekendste symbool van de lentetijd en zeker van het paasfeest is het ei. Dit lijkt van buiten onbreekbaar, hard en zelfs levenloos als steen, maar draagt van binnen het nieuwe leven in zich. In het ei rusten de krachten van een beginnende ontwikkeling. Ook hier wordt mooi zichtbaar hoe het nieuwe leven ontstaat uit iets dat ogenschijnlijk dood is.

Tuinkers wordt gezaaid, wat een prachtig klein plantje is waaraan de kinderen veelal in één week tijd het proces van zaaien tot oogsten mee kunnen beleven.

De jongere kinderen kennen het verhaal van de paashaas die langskomt met een mandje vol met eieren. De paashaas is niet voor niets een haas. De haas plant zich razendsnel voort, waarmee het dier symbool staat voor vruchtbaarheid. Tevens zijn hazen vreedzame dieren zonder vaste verblijfplaats die zich opofferen voor hun soortgenoten: als een haas die achtervolgd wordt moe is, neemt een andere haas zijn vlucht over.

De takken of stokken uit de natuur, zoals de versierde paastakken die je met Pasen op de feestelijk gedekte tafel zet of de versierde palmpaasstok, staan voor de oprichtingskrachten naar de zon. Die oprichtingskracht hebben wij als mens ook in ons. Zoals een jong kind dat met vallen en opstaan steeds probeert om zich op te richten. En als hij uiteindelijk op de eigen voeten staat, kunnen zijn handjes vrijkomen om in de wereld te 'handelen'. Iedere lente worden wij weer even door deze kracht aangeraakt, om ons opnieuw op te richten en vooruit te kijken naar wat wij in de wereld kunnen ontmoeten.

Lentefeest *wat & hoe*

vanaf donderdag 1 april

Op **donderdag 1 april** vieren we het Lentefeest op onze school.

Elke klas volgt zijn eigen programma, waarbij we de natuur van dichtbij beleven, samen eten, spel en zang centraal staan. En wie weet wordt er nog wel een prachtig gekleurd ei gevonden als we goed gaan zoeken.

Alle kinderen nemen zelf eten en drinken mee, zoals op een gewone lange dag.
Voor een extra feestelijk hapje wordt door ons gezorgd.

De kinderen zijn op **1 april** gewoon van **8.30 - 14.30 uur** op school.

Vrijdag 2 april is een studiedag en zijn de kinderen vrij.

Maandag 5 april is het tweede paasdag en zijn de kinderen ook vrij.

Lentefeest *bij de kleuters*

vanaf donderdag 1 april

In deze weken werken we toe naar ons lentefeest. We bakken broodhaantjes, versieren een lentetak in de klas met knutselwerkjes, maken paasmandjes, zingen en genieten van de versjes en de handgebarenspeletjes. Buiten komt de natuur tot bloei! Ook daarvan gaan we genieten op ons mooie plein en mogelijk met een wandeling.

Op de dag van het feest, **donderdag 1 april**, doen we ons lenteochtendspel, we gaan met een wandeling de natuur in, en wie weet vinden we wel eieren!

Wij willen zoeken, in alle hoeken. Onder de Linde, zullen wij vinden

Een nestje van hooi, een roodgouden ei, oh Paashaas kwam je hier soms voorbij?

Daarna eten we samen in de klas en kijken we naar een tafelspel.

Het wordt een intieme maar feestelijke dag!

De kleuterjuffen



Studiedag

Vrijdag 2 april is een studiedag, de kinderen hebben deze dag geen school.