

Agenda: maandag 18 oktober – vrijdag 22 oktober				
maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
	Ouderavond groep 6			
Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur)				
maandag 25 oktober – vrijdag 29 oktober		maandag 1 november – vrijdag 5 november		
HERFSTVAKANTIE			di 2 nov. Ouderavond Novalis	zo 7 nov. Jaarmarkt
		<p>Sprookjesmiddag voor peuters en kleuters</p> <p>Datum: vrijdag 15 oktober Tijd: 14.00 tot 15.00 uur</p> <p>Waan je in een 'minitheater' tijdens de sprookjesmiddag! Onze kleuterleerkrachten vertellen deze middag een verhaal, dat tegelijk als poppenspel wordt uitgebeeld. De korte voorstelling is geschikt voor kinderen van 3-6 jaar en natuurlijk zijn ook hun ouders van harte welkom. Na het verhaal is er nog iets te drinken en kunnen de kinderen deelnemen aan de afsluiting met kringspelletjes. Zo geven we een inkkijke in hoe er bij ons op school met kleuters gewerkt wordt.</p> <p>Deze activiteit is bedoeld voor nieuwe kinderen en hun ouders. Kleuters die al bij ons op school zitten kunnen ook deelnemen als zij een nieuw kind meenemen. Deelname is gratis; meld je wel vooraf aan via: 0492-547628 of www.vrijeschoolpeelland.nl.</p>		
		<p>Ziekmelding leerling</p> <p>Wij verzoeken u vriendelijke om ziekmeldingen van uw kind 's ochtends vóór 8.30 uur telefonisch te melden op telefoonnummer 0492-547628. We doen ons best om 's ochtend alle telefoontjes te beantwoorden maar door de drukte kan het zijn dat u de voicemail krijgt. Gelieve dan de ziekmelding in te spreken op de voicemail, graag de naam van het kind en de betreffende leerkracht vermelden. Het antwoordapparaat wordt om 8.30 uur afgeluisterd en de ziekmeldingen gaan dan door naar de leerkrachten.</p>		
		<p>Corona maatregelen</p> <p>Klik hier voor meer informatie over de definitieve wijzigingen beleid op scholen en kinderopvang.</p>		
		<p>Vacature</p> <p>Vrije School Peelland zoekt een klassenleerkracht (m/v) ter vervanging van ziekte. Klik hier voor meer informatie.</p>		



Met veel plezier kondigen wij onze **Jaarmarkt 2021** aan op **zondag 7 november**.

Van **10:30 uur tot 15:00 uur**

Voor jong en oud

Entree is **gratis**

Wat is de jaarmarkt?

De jaarmarkt is traditioneel een evenement van de vrije school. Georganiseerd en gedaan door de ouders, leerlingen en oud-leerlingen, met ondersteuning van school.

Wat kun je normaal gesproken zoal aantreffen:

- Kraampjes met duurzame, creatieve, en natuurlijke producten.
- Activiteiten voor kinderen.
- Restaurant met zelf gemaakte lekkernijen.
- Loterij
- Het Rad van Fortuin (dit jaar in een iets andere versie)

Vorig jaar ging de jaarmarkt helaas niet door. Dit jaar mogen we iedereen weer verwelkomen. Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

De jaarmarkt zal dit jaar iets bescheidener zijn:

- Er is geen loterij.
- Geen strippenkaart met kinderactiviteiten.

Met al deze activiteiten hopen we ook dit jaar een mooi bedrag op te halen.

Wat gebeurt er met de opbrengst?

De opbrengst van de jaarmarkt heeft altijd een goede, liefst antroposofisch gerelateerde, bestemming. Soms gaat de opbrengst naar de school zelf. Bijvoorbeeld om goed materiaal of gereedschap te kopen. De piano is ooit met de opbrengst van de jaarmarkt aangeschaft.

Vaak gaat ook een deel naar minder bedeelde landen. Zoals daar zijn geweest: een kindertehuis op St. Maarten, dat was getroffen door orkaan Irma. Een stichting in Nepal. 2 jaar geleden naar een Waldorf-school op de Filipijnen.

Dit jaar gaat de opbrengst naar: Vervangen van de oude keuken voor onze eigen school.

Kun jij helpen?

Ook dit jaar hebben we alle **hulp** weer **hard nodig**.

- Voor het Rad van Fortuin (dit jaar in een iets andere versie) rekenen we op 3 zelfgemaakte kado's per kind, **gemaakt door de (groot)ouders**
- Zelfgemaakte lekkernijen
- Opbouwen en versieren op school vrijdagmiddag 5 november vanaf 14:30 uur
- Opbouwen/afbreken op 7 november
- 2 uurtjes meelopen bij een kraampje of activiteit
- 2^e hands winterkleding doneren, uitzoeken en sorteren

Mocht je vragen hebben of je graag willen aanmelden, dat kan door iemand aan te spreken bij school, of mailen naar barbaraeijmans@hotmail.com

Groeten van de Jaarmarktcommissie:

Leontien, Joosje, Martijn, Rianne, Marjolein en Barbara.

Sint Maarten *waarom*

Nu de zon steeds lager aan de hemel staat en de dagen korter zijn dan de nachten, trekken wij als mensen naar binnen. Letterlijk zijn we door de kou buiten meer in onze huizen, maar ook vraagt deze tijd om introspectie. De meeste oogst is van het land gehaald en waar nodig verwerkt, zodat we er de hele winter profijt van kunnen hebben.



Appels, stoofperen, noten en noem het verder maar op. We verwerken wat de zomer ons gebracht heeft. In deze tijd zou je, als volwassene, kunnen kijken naar welke innerlijke schatten de afgelopen zomer jou gebracht hebben. Wat heb je deze zomer gedaan, geleerd, ontdekt, ervaren of onderzocht en wat heeft dat nu voor effect in of op je leven?

Het sint Maarten feest is het tweede licht feest in een serie van feesten die ons die koude, donkere tijd door helpen. Waar het bij het Michaëlfest ging om onze moed en kracht, staat bij sint Maarten het delen centraal.



Het verhaal;

Sint Maarten was een Romeinse ridder, die op een dag een bedelaar ontmoette, toen hij de stadspoort binnen wilde rijden. De bedelaar was verkleumd, droeg voddige kleding en keek de ridder smekend aan. Hierop kreeg Maarten medelijden en sneed zijn eigen mantel in tweeën. De helft gaf hij aan de bedelaar. Die nacht, droomde Maarten dat er een licht gestalte in zijn kamer stond. Die gestalte had een goddelijke uitstralingen droeg de halve mantel. Maarten was getest en had zich van zijn goede kant laten zien.

Het mooie is dat Maarten niet alles weg geeft, hij houdt zelf de helft van de mantel. De vraag die je hierbij kunt stellen, wat heb ik te delen? Dat kan iets materieels zijn, maar ook een talent of een luisterend oor. En geef dan niet alles weg, maar houd een deel voor jezelf, om je letterlijk of figuurlijk warm te houden.

Van de kleuterjaren tot aan groep 8 krijgt dit feest bij ons op school iedere keer voor het kind een laagje erbij. Steeds wordt het weer gevierd, elke keer vanuit hetzelfde thema, maar het vertrekpunt is per groep anders. In de kleuterklas staat het uithollen van de vrucht van de aarde (een knol of pompoen) centraal. We versieren die aarde vrucht met de hemellichamen. Zon, maan en sterren, zodat ons lichtje wat van hun licht op aarde brengt.

De verhalen gaan over het oogsten van bijvoorbeeld een knolletje, dat maar niet uit de grond wil komen, iedereen moet komen helpen en dan lukt het. Als het gelukt is, dan maakt grootvader er een lantaarntje van en kookt grootmoeder van alles wat er uit het knolletje kwam een heerlijke soep.

Vanaf groep 3 tot en met groep 6 gaan de kinderen steeds zelfstandiger aan hun knol of pompoen werken, ze mogen groeien en hun ervaring laten zien. De hoogste twee klassen helpen de jongere kinderen met het uithollen en versieren van hun vrucht. Zij schenken hun door de jaren opgedane ervaring. Het is prachtig om te zien hoe liefdevol zij dat doen.

Op de avond van het sint Maartenfeest mag ieder zijn eigen lichtje door het donker dragen. Vaak vraagt dat met wind en regen veel behoedzaamheid en veerkracht van de kinderen. Gelukkig lopen er altijd wat helpers mee, die het lichtje weer aan kunnen steken. In een optocht gaan we dan al zingend voort.

Hoe dat allemaal precies zal gaan.....dat lees je in de volgende Peellandkoerier!

Enkele Sint maarten liedjes:

[Vrijeschoolliederen | Ik loop hier met mijn lantaren | Sint Maarten - YouTube](#)

[Vrijeschoolliederen | Sint-Maarten reed door weer en wind | Sint Maarten - YouTube](#)

<https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/het-schemert-al/>

<https://www.vrijeschoolliederen.nl/lied/elf-november/>



Bibliotheek Helmond – Peel

In de [bijlage](#) een nieuwsbrief van activiteiten die plaatsvinden in de herfstvakantie bij de bibliotheek.



Jibb+ beweegboost – een boost voor de motoriek van jouw kind!

Zit jouw kind in groep 2 of 3 en houdt het van bewegen en spelen? Kom mee doen met de Jibb+ Beweegboost! Elke week worden er leuke gevarieerde beweglessen verzorgd waarin plezier voorop staat. Intussen leert jouw kind alle vaardigheden van bewegen. Zo gaan we rollen, springen, gooien, mikken, schoppen, zwaaien, balanceren en nog veel meer! Geef de motoriek van uw kind ook een 'boost' en kom met ons meedoen!

Locatie: Gymzaal Hobostraat – dinsdag 15.30 - 16.30 uur – Kosten: € 10,00 voor 10 lessen – start na de herfstvakantie

Anmelden:

<https://www.sportencultuurhelmond.nl/activiteit/214470/beweegboost-van-jibb>



Jibb+ Zaalvoetbaltoernooi

In de kerstvakantie is het weer zover! Het zaalvoetbaltoernooi van Jibb+! We hebben sporthal Suytkade dit keer van 28 t/m 30 december vast kunnen leggen, wat betekent dat we weer lekker ruime speelschema's hebben per categorie!

Vanaf **vrijdag 15 oktober** gaat de inschrijving open via www.jibbplus.nl/zaalvoetbal. Er wordt 5x5 gespeeld op 4 velden (dispensatiespelers zijn dit jaar niet toegestaan!). Per categorie mogen er maximaal 2 teams vanuit dezelfde organisatie meedoen. Kosten zijn € 7,50 per team.

De volgende categorieën spelen op de onderstaande data en tijden:

Tijd	28-12-2021	29-12-2021	30-12-2021
09.00-12.30	6-7 jaar gemengd	10-12 jaar jongens	8-9 jaar gemengd
13.00-17.00	10- 12 jaar meiden	13-15 jaar meiden	13-15 jaar jongens
13.00-17.00		16+ meiden	16-18 jaar jongens

Let op: tijden zijn onder voorbehoud, de dagen en dagdelen niet.

Mochten jullie vragen hebben, dan kun je deze stellen via straatvoetbal@jibbplus.nl of 0492-347071