

Agenda: maandag 22 november – vrijdag 26 november				
maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
				Studiedag, alle kinderen vrij
Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur)				
maandag 29 november – vrijdag 3 december			maandag 6 december – vrijdag 10 december	
ma 29 nov.	1 ^e Advent		ma 6 dec.	2 ^e Advent
vrij 3 dec.	Sinterklaas			

Geachte ouders,

Betreft: corona update.

Zoals u weet nemen de positieve Covid gevallen toe. Met name in de leeftijdscategorie van 5 jaar tot 14 jaar zijn er relatief veel positieve testen. Dat vraagt om een verantwoorde aanpak.

Binnen de school houden wij ons aan de basismaatregelen.

Wij gaan er van uit dat u:

- alleen in school komt op vraag van een medewerker van school. Indien u komt dat u dan klachtenvrij bent.
- u bij een positief geteste leerling **altijd per ommegaande** de leerkracht en ondergetekende mailt.

Mijn email adres is l.jiran@vrijeschoolpeelland.nl.

Ik bespreek bij een melding de casus op maat met de GGD. Die bepaalt of er een leerling, of meerdere leerlingen, of zelfs een hele klas thuis dient te blijven. Tot nu toe is dat niet voorgekomen.

Bij nieuwe ontwikkelingen houd ik u direct op de hoogte.

Ladja Jiran, schoolleider a.i. Vrije School Peelland.

Sint Maarten terugblik

We kijken terug op een fijn Sint Maartenfeest.

Overdag gonsde het in de school; er werden pompoenen en knollen gehold, pitten en vruchtvlies verzameld, soep gekookt en liedjes gezongen.

In de middag togen groep 6, 7 en 8 naar winkelcentrum de bus, alwaar ze met het koor een verrassingsoptreden gegeven hebben. Anders dan gepland, want bij de Eeuwsels durfden ze het toch niet aan ons te laten komen. Dat was spannend voor de kinderen, maar ze hebben toch allemaal mee gedaan. Naderhand kregen we nog mooie complimenten van een meneer. Hij was onder de indruk van het gezang.

In de avond kwamen de jongere kinderen weer naar school, zij vonden daar hun lantaarns in een donkere klas en gingen samen zingend op weg door het duister. Bij het veld van de familie Kuijpers zagen ze het beeld van Sint Maarten met de bedelaar, waarna de tocht werd vervolgd.

Wat hebben de kinderen onderweg goed hun licht gehoed!

Wij willen iedereen van harte bedanken die heeft bijgedragen aan dit feest!

We merkten ook dat er, ondanks onze berichtgeving, vragen waren van ouders over het hoe en wat. Lees je de Peellandkoerier en heb je nog vragen, meldt dit aan de groepsleerkracht, die zorgt dat het op de juiste plek komt. Zo zorgen we er samen voor dat feesten fijn verlopen.



Advent *waarom*

Het woord **Advent** komt van het Latijnse woord: adventus – dit betekent komst. Hiermee wordt bedoeld: de komst van het licht op aarde. De Adventstijd is een tijd van hoopvolle verwachting, stilte na de stormen van de herfsttijd. Wij zijn op weg naar de langste nacht, het licht wordt steeds schaarser.

De weekopeningen staan vanaf de eerste advent in het teken van het naderende kerstfeest. Er worden verhalen verteld waarin naar het kerstfeest toe geleefd wordt. De eerste week staat in het teken van stenen en mineralen, de tweede week in het teken van de planten, de derde week in het teken van de dieren en de vierde week gaat over de mensen.

Het licht voor de adventskrans wordt vanuit de zaal naar de klassen gebracht. Heel bewust wordt er in de adventstijd naar kerstmis toegeleefd. Vier weken duurt de adventstijd. Vier weken van verwachting.

Elke week ontsteken we een kaars meer in de adventskrans, als alle kaarsen aan zijn zal het Kerstmis zijn.



Het begin van de adventstijd vieren we in de laagste klassen met het lopen van de adventstuin. Een spiraal van kerstgroen, met één grote kaars in het midden. De kleuters en de kinderen van groep 3 lopen allemaal de spiraal, van buiten naar binnen en steken hun lichtje aan, aan de grote kaars. Onderweg terug plaatsen zij hun lichtje ergens in de spiraal, die steeds meer verlicht wordt. In de donkere tijd kunnen wij steeds meer licht zien stralen.

In deze donkere tijd is het ook de vraag aan jezelf als volwassene, waar laat ik mijn licht stralen. Wat bereid ik in het donker voor, wat verwacht ik, waar werk ik naartoe?

De adventstuin voor groep 3 is in de aula, tijdens de weekopening van 29 november. De kleuters lopen het adventstuintje in hun eigen klas, op dezelfde ochtend.

In de vorige Peellandkoerier is een foutje geslopen, wij vragen **alle** kinderen van school om op **donderdag 25 november** het groen voor de adventstuin mee te nemen, aangezien het vrijdag studiedag is.

Behoeftte aan meer achtergronden over advent: [Advent](#) | [Podcast Jaarfeesten](#) | [Vrije School - YouTube](#)

Wil je samen met je kind verhalen lezen in de adventstijd:

- ★ Het licht in de lantaarn (G. Dreissig)
- ★ Maria's kleine ezel en de vlucht naar Egypte (G. Sehlin)
- ★ Een ster over de grens (I. Verschuren)

Sinterklaasfeest *wat en hoe*

Op **vrijdag 3 december** mogen we de Sint Nicolaas met zijn twee Pieten verwelkomen bij ons op school. Aan het begin van de dag zullen we hem gezamenlijk al zingend ontvangen, waarna de verschillende klassen een eigen invulling geven aan de dag.

Kleuterklassen

We ontmoeten Sinterklaas in de zaal met alle kleuters samen waar we liederen zingen en naar een verhaal van de goedheiligman luisteren. Hij schenkt de kinderen een gezamenlijk klassencadeau en wat lekkers.

De kinderen nemen deze dag zoals gewoonlijk hun eigen tas mee met de broodmaaltijd.

Groep 3, 4 en 5

Voor de groepen 3, 4 en 5 geldt een vergelijkbaar programma. Na de kleuterklassen worden zij bij Sint Nicolaas en de Pieten uitgenodigd in de zaal om samen het Sinterklaasfeest te vieren. Ook aan hen zal hij per klas een klassencadeau schenken.

Groep 6, 7 en 8

De hoogste groepen mogen elkaar verrassen met een zelfgemaakte surprise met een passend gedicht. Een mooi moment om de kwaliteit van je klasgenootje in het licht te zetten. Natuurlijk anoniem! De surprise en het gedicht zelf zijn het geschenk, bij de surprises horen geen gekochte cadeaus of snoepgoed.



Studiedag

Vrijdag 26 november is een studiedag, de kinderen hebben deze dag geen school.



Oproepje schoolkrant

Zou jij ook wel eens willen adverteren in onze prachtige schoolkrant?
Ken jij iemand die dat ook graag wil?
Of ken je iemand die onze schoolkrant wil ontvangen om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes op onze school of omdat je zelf met een leuk item in de schoolkrant staat?
Laat het ons weten en mail dan naar: schoolkrant@vrijeschoolpeelland.nl
Hoe meer onze mooie schoolkrant verspreid wordt, hoe leuker!!!!

De schoolkrantcommissie



Beste ouders/verzorgers,

Afgelopen maandag hebben wij als MR weer een bijeenkomst gehad.
U kunt de notulen van de vorige vergadering (27 september) [hier](#) inzien.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij: Gerda Thijssen, Ronnie Nijenhuis, Geri Savenije en Suzanne Mazairac.

Met vriendelijke groet, de medezeggenschapsraad



Hulp gezocht voor de Boekensnoeper, 'de Bieb op school'!

De Boeken snoeper is de leukste werkgroep op school en is op zoek naar vrijwilligers.

Wat maakt helpen bij de school bieb zo leuk?

- Je leert alle kinderen kennen
- Je helpt kinderen om het allerleukste boek voor hen te kiezen
- Je helpt kinderen hun taalvaardigheden te ontwikkelen

De bieb is op elke woensdagochtend open van 8:30 tot 12:30 uur.
Dus heb je op woensdagochtend tijd, dan horen we graag van je.
Neem voor meer informatie contact op met Lianne (moeder van Veerle groep 5 en Brinno groep 3), spreek haar even aan op het plein of neem contact met de vrijwilligers coördinator Alcira Bojórquez (alcira.bo.se@gmail.com).

Groeten, het BoekenSnoeperteam



Corona maatregelen

[Klik hier](#) voor meer informatie over de definitieve wijzigingen beleid op scholen en kinderopvang.