

**Agenda:** maandag 28 maart – vrijdag 1 april

maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
Ouderavond groep 4		Sprookjesmiddag	Ouderavond groep 5	
<b>Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur)</b>				
<b>maandag 4 april – vrijdag 8 april</b>		<b>maandag 11 april – vrijdag 15 april</b>		
ma 4 april	Ouderavond groep 8	vrij 15 april	Lentefeest	
wo 6 april	Studiedag, alle kinderen vrij			

## Lentefeest *waarom*

Langzaam ontwaakt de aarde uit haar lange winterslaap. De natuur wordt weer wakker en komt weer tot leven; dat vieren we met het Lentefeest. Uit de aarde verschijnen de eerste tekenen van nieuw leven en aan de ogenschijnlijk dode takken prijken knoppen, die vol levenslust hun groen onthullen.

De aarde wordt wakker, de natuur wordt wakker en ook wij mensen worden wakker.

De kinderen zien, voelen en ervaren dat in alles om hen heen. Als ze opstaan, is buiten de zon al op. En als ze gaan slapen, is de zon nog niet (volledig) onder. De bomen die ze passeren op weg naar school zien ze dagelijks veranderen. De takken krijgen knoppen en ontvouwen weer hun eerste blaadjes. Met grote vreugde worden de krokusjes aangewezen of een eekhoorn gespot die uit zijn winterslaap ontwaakt. Iedereen weet het: de lente doet zijn intrede.

In zeer vroege tijden werd rond deze periode met uitbundige vruchtbaarheidsfeesten gevierd dat de natuur de winter overwonnen had. In de christelijke traditie wordt de opstanding van Christus uit de dood herdacht.

Allerlei symbolen van vruchtbaarheid en nieuw leven worden aan deze periode in het jaar gekoppeld. Van het beeld van de paashaas met een mand vol eieren tot de oprichtende paasstocken en het gezaaide tuinkers dat zich zo dankbaar binnen een week laat oogsten. Het Lentefeest kenmerkt zich door het zijn van een feest vol verwachting voor wat komen gaat met de ontluikende bloei en groei in de natuur om ons heen.





### Studiedagen

Vrijdag 25 maart en woensdag 6 april zijn studiedagen.  
De kinderen hebben deze dagen **geen** school.



### Waarschuwing: Verboden te parkeren!!

Bij de ingang van de school aan de Eva Monixweg staat er een duidelijke gele parkeerstreep. Een gele doorgetrokken streep houdt **een streng verbod** in. Op de plek naast een gele doorgetrokken streep is zelfs **het stilstaan met een voertuig verboden**. Het gaat hier dus **verder** dan een parkeerverbod. Zo leren we dat de kinderen aan tijdens de verkeerslessen. Zo gauw ze de school verlaten of binnenkomen, zien ze dat zij iets moeten leren dat door enkele volwassenen niet zo wordt toegepast.

Er staan regelmatig auto's stil om kinderen te brengen of te halen.

We willen u nadrukkelijk hier op attent maken dat de gele markering er niet voor niets is.

Wij zijn door de politie al eerder gewezen op de gevaren die in deze situaties kunnen ontstaan.

De situatie die ontstaat wanneer daar auto's stilstaan is ronduit gevaarlijk voor overstekende kinderen en voor fietsers.

Het uitzicht wordt door de auto's beperkt voor anderen.

We zijn blij met de grote parkeerplaats achter de school die hier wel geschikt voor is, dus de vraag om daar gebruik van te maken.



### Oudervragenlijst

Ter info:

Eind week 14 zullen we een oudervragenlijst uitzetten.



### Weekopening

Zijn er ouders die het leuk vinden om tijdens een weekopening (maandag 8.30 uur) op school een kort stukje muziek te laten klinken, samen met zoon of dochterlief? Ik hoor het graag!

Hartelijke groet, Francis van Bloemenhuis