

Agenda: maandag 27 juni – vrijdag 1 juli				
maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
MR bijeenkomst Ouderavond groep 8, 19.00 uur		Kamp groep 7	Kamp groep 7	Kamp groep 7
Vooruitblik komende weken (inleveren kopij: woensdagmiddag tot 17.00 uur)				
maandag 4 juli – vrijdag 8 juli		maandag 11 juli – vrijdag 15 juli		
ma 4 juli	Ouderavond nieuwe groep 3	POETSWEEK		
do 7 juli	Toneeluitvoering groep 8 voor ouders en belangstellenden, 20.00 uur	wo 13 juli Bosreisje		
vrij 8 juli	Poetsavond groep 8			

Bedankt,

Bedankt voor uw bijdrage aan het Sint Jansfeest. “Ja, Guido, morgen is het Sint Jansfeest, een van de leukste feesten hier op school.” “Heb jij al een bloemenkrans Guido?”. “Guido, jij hebt wel een belangrijke rol bij het vuur!”, een paar uitspraken voordat 22 juni aanbrak. In de aanloop naar 22 juni raakte ik steeds meer in de ban van Sint Jan. In de weekopening werd er gezongen en ja, er werd ook gezongen voor Sint Jan. Er is zelfs een lied, door een ouder geschreven, speciaal voor onze school, ook dat werd geoefend.

Hoe dichterbij 22 juni kwam hoe nieuwsgieriger ik werd naar het Sint Jansfeest.

22 juni brak aan en ik had eerst een bestuurlijk overleg in het gemeentehuis, daarna kwam ik op school aan. Zoals wel vaker, deed ik een klein rondje en ik kwam op het schoolplein voor de kleuters uit waar ik de eerste invulling zag wat Sint Jan betekent op onze school. Er waren veel ouders aanwezig om te zien dat leerlingen van groep 8, spelletjes aan het begeleiden waren voor de kleuters. Groep 7 kwam optreden met hun bamboefluiten onder leiding van hun leerkracht, het was prachtig weer en de sfeer was fantastisch. Er waren opa’s aanwezig, waarvan de kinderen hier ook op school hadden gezeten en nu zat 1 van zijn kleinkinderen hier op school. Daar wordt ik niet alleen blij van, daar wordt ik gelukkig van om dat te zien en te ervaren.

In de middag hebben wij als team de voorbereidingen getroffen voor het avondfeest. Ook daar was goed te zien dat de sfeer opperbest was en we, al zwetend, alles klaar hadden gezet voor de avond. Ook in die momenten prijs ik mijzelf gelukkig dat ik met zo een team mag werken.

En dan wordt het 18.00 uur, de ouders (jullie) komen samen met de leerlingen het geweldige terrein op. Het was gelukkig iets minder heet maar nog wel fantastisch weer, een zuchtje wind en 25 graden. De blijde gezichten van een ieder en de lekkernijen die ik voorbij zag komen beloofde veel goeds. En zo was het ook, de tafels stonden klaar en binnen no-time stonden die vol met al het lekkere eten dat een ieder meegenomen had. Het was zichtbaar hoeveel moeite daar voor gedaan was, de tafels stonden vol met fruit, gebakjes, smoothies, wraps, groente etc. Naast alle tafels lagen de picknick kleedjes van een ieder alwaar de verbinding tot stand kwam. Als verrassing was er live muziek, dat erg sfeer verhogend was. Na het lekkere eten was het tijd voor de spelletjes. Er was dit jaar gekozen voor een relatieve vrijheid in keuzes en ook hier spatte het plezier er weer vanaf. Leerlingen, ouders, verzorgers, leerkrachten, iedereen stond in contact met iemand anders. De bezwete gezichten, de lach, de natte hoofden, de creativiteit, het waren de uitkomsten van (kwali)tijd met elkaar.

Als klap op de vuurpijl werd er toen een schitterend kampvuur aangestoken, eerst met live muziek en zang werden de vuurdansen gedaan en daarna kwam groep 8 met de fakkels. Zij staken mooi georkestreerd het kampvuur aan. Toen het fantastische kampvuur wat lager was en goed bijgehouden werd door onze vuurmeester, kon er dan eindelijk gesprongen worden. De spanning, de blijdschap, de vreugde en wederom, de verbinding die hier zichtbaar werd door gezamenlijk over het vuur te springen, gaf een bevestiging van alles dat mij verteld was, voordat deze dag begon. Ik wil dan ook een ieder, hier bedoel ik echt iedereen mee, bedanken voor de bijdrage aan het Sint Jansfeest. Wat was het mooi.

Met vriendelijke groet,
Guido Torenbeek
Schoolleider Vrije School Peelland



Ouderavond nieuwe groep 3

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wanneer je kind na de zomervakantie naar groep 3 gaat, is dat een grote stap! In komende weken gaan de kinderen en hun juffies met elkaar kennis maken, een kijkje nemen in het nieuwe klaslokaal en op het grote speelplein. Ook hebben we een ouderavond gepland om jullie als ouders kennis te laten maken met elkaar, met ons en ook alvast stil te staan bij wat er volgend schooljaar staat te gebeuren. Wij willen graag ruimte laten voor vragen vanuit jullie als ouders. Mocht je al een vraag hebben voor de ouderavond, wacht daar niet mee tot op de avond zelf, maar laat het ons alvast weten.

Heel graag tot op de ouderavond: **maandag 4 juli (20.00- 21.00 uur)**

Warme groet,
Juf Corinne en juf Miranda



Bosreisje

Ieder jaar gaan de kinderen van de toekomstige groep 3 uit de drie kleuterklassen met elkaar op bosreisje, ter afsluiting van de kleutertijd. De andere kinderen zijn deze dag vrij! Het Bosreisje is **woensdag 13 juli**.

Alle jongsten en de kinderen die niet naar groep 3 gaan hebben deze dag geen school.

WELKOM

Wij verwelkomen:

In de kleutergroep bij juf Gerda / juf Martha
- Glib Onyshchuk